

## Even voorstellen



Mijn naam is Rob Panjoel en ik ben jullie wijkagent.

Zo dat is eruit. Nu eerst iets over mezelf.

Ik ben ruim 57 jaar geleden geboren in de Kempen (Hapert) en heb door mijn werk de Kempen gelaten voor wat het is en woon nu al 38 jaar met veel plezier in de Peel (Someren). Ik ben getrouwd ( al 28 jaar) en heb twee dochters van 27 en 25 jaar oud. Nu weten jullie alles over mij privé.

Ik ben in 1981 naar de politieschool van de Rijkspolitie in Horn gegaan en heb daar mijn politieopleiding met goed gevolg doorlopen. In 1982 heb ik 3 maanden doorgebracht in een opvangeneid en heb daarvoor bij de Zusters van Liefde in het klooster in Budel in de kost gezeten. Daarna werd ik definitief geplaatst in Someren. Door een reorganisatie in 1994 werd mijn plaats van tewerkstelling, de afdeling van Regiopolitie Deurne-Asten-Someren (DAS). Ik heb daar bijna alle taken vervuld, die bij de politie denkbaar zijn. Ik heb in de surveillancedienst gezeten, ben rechercheur geweest, heb deel uitgemaakt van de ME en ben motorrijder geweest.

Na 22 jaar daar te hebben gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kende de rondjes rond de kerk in DAS onderhand wel en wilde iets nieuws. Ik kreeg toen de gelegenheid, om in Eindhoven, de grote stad, buurtbrigadier (nu wijkagent genaamd) te worden. Ik ben in augustus 2004 overgegaan naar Eindhoven en heb de eerste anderhalf jaar de wijken Iriswijk en Tuindorp onder mijn hoeden gehad.

Daarna, heb ik de overstap gemaakt naar de wijken Burghplan, Gijzenrooi, Tivoli, later aangevuld met de wijken Kruidenbuurt, Nieuwe Erven, Sintenbuurt en Schuttersbos.

Na 14 jaar daar de wijkagent te zijn geweest, vonden de geleerden, dat ik maar eens moest verkassen. Ik heb toen besloten om een hele andere dynamiek te gaan zoeken in het gebied rondom Strijp-S. Dit bleek echter voor mij geen positieve uitwerking te hebben en heb na ongeveer 1 jaar gevraagd om een andere wijk onder mijn hoeden te krijgen. Daardoor ben ik nu in de wijken Lievendaal en Drents Dorp terecht gekomen.

Op het eerste gezicht wijken, waarin in wel kan gedijen.

Ik ben nog steeds bezig met kennismaken en opbouwen van mijn netwerk.

Mijn motto is: **Verbeter de wereld, maar begin vooral bij je zelf!** en **Laat anderen niet opknappen, wat je makkelijk zelf kan doen!**

Ik wil daarmee zeggen, dat je soms in de spiegel moet durven kijken en moet ervaren, dat sommige problemen ook een oorsprong bij jezelf hebben. En ik ben ook een voorstander van zelfredzaamheid. Laat de politie geen gesprekken voeren als je zelf daar nog geen enkele poging naar ondernomen hebt. Je zal zien, dat en gesprek met bijvoorbeeld de buurman meer oplevert, dan dat door jou, de politie op zijn dak gestuurd is.

Met de vriendelijke groeten,

Rob Panjoel  
Wijkagent Strijp  
Tel: 0900-8844  
Email: [rob.panjoel@politie.nl](mailto:rob.panjoel@politie.nl)